



Feldballe Friskole

Bestyrelsens beretning april 2013

Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013

Velkommen

Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning, fordi det er sket i skyggen af KL og moderniseringsstyrelsens Lockout af lærerne. Det er endnu ikke helt klart, hvilken betydning konflikten har haft økonomisk eller i forhold til antallet af tabte undervisningstimer for skolen, men det skal I nok blive orienteret om senere. Der skal ikke herske nogen tvivl om at både ansatte og bestyrelse synes det har været en træls situation og er der spørgsmål vedrørende dette, kan vi tage dem senere. Og så ellers ikke mere lockoutsnak for nu.

Tilbageblik

Året der er gået har budt på rigtig mange spændende oplevelser for elever, lærere og forældre på Feldballe Friskole. Jeg vil gerne fremhæve turen til Fjaltring i efteråret. Alle børn og voksne på Feldballe Friskole var på tur med overnatninger og alle deltog. Det er der ikke ret mange skoler, der kan mønstre. En sådan årlig tur kunne vi godt tænke os at gøre til en tradition, hvis det er muligt - her tænker jeg blandt andet økonomisk. Noget som måske kan kaldes en tradition er de to uger i foråret, der er blevet brugt på at skabe en teaterforestilling fra bunden. I år havde vi fornøjelsen af at opleve "New circus" i form af Farveladeballade. Det var dejligt at vi i år havde mulighed for at benytte hallen til forestillingen.

Samarbejde med lokale institutioner/foreninger



Feldballe Friskole

Noget andet der er sket i dette skoleår er at Feldballe-hallen er kommet tilbage på lokale hænder. For skolen betyder, det lettere adgang til hallen. Der er også kommet gang i samarbejdet med andre - mere eller mindre lokale foreninger og institutioner. Fx var en stor gruppe børn inde på Rønde plejehjem og gå lucia, de to kor var ovre og synge for humør-klubben og efter et møde i børnehaven, hvor også FI-udvalgets medlemmer deltog er der nu lagt op til et mere synligt samarbejde med børnehaven. Helt konkret skal Rikke, der er pædagog i børnehaven læse Jimmys støttetimer i skolen, nu hvor hans timer ligger i Tidlig SFO. Vi har også et samarbejde med Ungehuset på Lufthavnsvej (Ungehuset er et kommunalt tilbud til unge, der af en eller anden grund, ikke kan bo hjemme og har brug for støtte til at komme videre med deres liv), vi har i en længere periode haft glæde af Axel i eftermiddags-fritteren, Axel bor i ungehuset.

Forældrearbejde.

Efterhånden har vi fået skabt en god kultur i forhold til forældrearbejde. Det gælder både lørdagsrengøringen og de forskellige arbejdsdage vi afholder i løbet af året. Vi har et rigtig godt rengøringsudvalg, der står for koordinering af lørdagsrengøringen. Det kan til tider være et større puslespil at få det til at gå op, men vi kan være glade for at de gør det muligt at have en så fleksibel rengøringsordning som den vi har på vores skole.

I forhold til de forskellige arbejdsdage vi har afholdt, vil jeg gerne takke for den opbakning der er. Vi har sparet mange penge på håndværkere, fordi I/vi forældre hjælper med det vi kan. Det er penge som så kan bruges andre steder, såsom lærerlønninger, skolematerialer mv.

En sidegevinst ved arbejdsdagene, hvor mange deltager, er det at man lærer hinanden at kende på tværs af diverse klasse og gruppe skel. Ofte glider tingene lettere og mere fleksibelt i hverdagen, når vi kender



Feldballe Friskole

hinanden.

Næste år

I forhold til næste år kommer der til at ske nogle ændringer. Dels er der selvfølgelig den sædvanlige stigning i skolepengene, da de mere eller mindre følger den almindelig prisudvikling. Det betyder at skolepengene stiger med 35,-kr pr måned, medens SFO og klub forbliver uændret.

Omstrukturering

Vi har sammen med lærerne besluttet at lave en omstrukturering i forhold til grupperne. Det betyder at 0. klasse fra næste skoleår ikke kommer til at være en selvstændig enhed, men en gruppe sammen med 1. klasse. Det sker dels af faglige hensyn - nogle kommer i skole i 0. og kan fx allerede læse, medens andre i 1. klasse endnu ikke har helt styr på bogstaverne, det vil derfor være en stor fordel for børnene at være sammen.

Pædagogisk har det også en fordel, da det har vist sig at 0.-1. og 2.-3. og 4.-5. 6.-7. rent udviklingsmæssigt ligger mere på linie og er med til at sikre en mere harmonisk gruppestruktur. .

I den forbindelse vil jeg gerne sige mange tak til alle de forældre der har brugt en masse tid på at bygge om og flytte bibliotek osv, så vi har fået et rigtig godt grupperum til 0.-1. klasse. Et rum, som om eftermiddagen kommer til at blive hjemsted for fritterens aktiviteter, så vi får fællessalen gjort fri til at være netop sal, hvor man fx i dårligt vejr kan spille bold eller lege fangeleg eller på anden måde røre sig. Den mulighed har vi savnet. Desuden bliver det i takt med at antallet af elever vokser også rart at børnene ikke skal sidde ovenpå hinanden til morgensamling.

Elevtal



Feldballe Friskole

Det er nemlig en anden ting, der er sket i løbet af det skoleår, der er gået ; at elevtallet er steget, det skyldes ikke mindst at børn og forældre fra Ebeltoft har fået øjnene op for Feldballe Friskole som mulighed. Vi bliver derfor også snart nødt til at tage stilling til hvad vi gør i forhold til transport til Ebeltoft om eftermiddagen. Om morgenen kører bussen lige til døren, men om eftermiddagen har vi haft 1 daglig taxa-afgang fra skolen til Ebeltoft. I takt med den stigende søgning må vi se om vi har brug for flere afgange eller hvordan det skal tilrettelægges. Det kommer til at foregå i dialog med de forældre hvis børn skal bruge tilbuddet

Computere fra 4. klasse

Omstruktureringen kommer også til at have den konsekvens, at computerne, der er til hjemlån først kommer i spil fra 4. klasse. Det betyder IKKE at eleverne ikke skal bruge computere i de mindre klasser. Vi er så heldigt stillede at vi har mange computere, som eleverne fra 0.-3. kan bruge på skolen og i de fleste hjem er der også en computer børnene kan bruge, hvis de ikke kan holde fingrene fra tasterne. Det smarte ved vores google-system er blandt andet at man fra en hvilken som helst computer kan gå ind på sine dokumenter og altså skrive videre på en given historie, hvis man har tid og lyst til det i fritiden.

Udskoling

I år var første år hvor vi har 7. klasse med på skolen. Det er en meget lille 7. klasse, idet der er 1 elev. Vi har en gruppe der hedder 5.-6.-7. klasse. Det har været en udfordring både for lærerne og eleverne at skulle spænde over 3 årgange. Og det gælder både fagligt og socialt. Men som før har det vist sig at vi sammen lærere, forældre og elever kan tage udfordringer op og matche dem. Den udfordring kommer vi udover næste år, da omstruktureringen betyder at vores ældste gruppe kommer til at



Feldballe Friskole

hedde 6.-7. klasse. Næste år er der faktisk 50% af de elever der går i 6. klasse nu, som har valgt at fortsætte i 7. klasse på Feldballe Friskole - året før var det under 20%) - uheldigvis er nuværende 6. klasse kun på 6 elever, så næste år er 7. klasse også lille. Vores mål er fortsat at udbygge skolen, så den ender med at blive fra 0.-9. klasse, praksis har bare vist at det ikke kommer af sig selv. Da skolen her var en folkeskole gik den til og med 6. klasse, hvilket gør at mange -især i de ældste klasser og specielt dem der har ældre søskende - pr automatik har tænkt at de skulle skifte skole i 7. klasse.

Udskolingen på Feldballe Friskole skal være et alternativ til de andre steder i kommunen, hvor man kan gå i 7.-8.-9.klasse. På Feldballe Friskole ønsker vi i udskolingen at fastholde det høje faglige niveau i traditionel forstand, men også faglighed i forståelsen af egne personlige egenskaber. I 7. klasse kommer der blandt meget andet til at være et tema omhandlende konfliktløsning - det er der nok mange andre der kan have glæde af, hvis vi ser på den nyligt overståede lockout.....Eleverne i 6.-7. klasse skal i begyndelsen af skoleåret på kultur-tur til København, planlægningen af denne er ikke lagt i detaljen endnu, da den del der hedder planlægning sammen med lærerne har ligget noget stille på det seneste. I al beskedenhed er visionerne for eleverne, når de forlader Feldballe Friskole blandt andet at de har mod og lyst til at blande sig og gøre deres indflydelse gældende i en stadig mere kompliceret verden.

Bestyrelsens arbejde

Om lidt er der valg til bestyrelsen og vi skal have ihvertfald 3 nye bestyrelsesmedlemmer, derfor vil jeg lige kort sige lidt om hvad vi laver i bestyrelsen.

- Vi mødes ca 1 gang om måneden, plus det løse, det kan være udvalg eller ad hoc møder i forbindelse med konkrete opgaver.



Feldballe Friskole

- Vi arbejder en del med skolens økonomi. Efterhånden er det blevet en fast rutine på møderne og man lærer efterhånden, lidt om hvad friskole økonomi går ud på.
- Vi har sammen med lærerne arbejdet med overordnede pædagogiske spørgsmål. Sidste år var det de 3 grundpiller, i år har vi mødtes om visioner for udskolingen.
- Bestyrelsen er også med i det praktiske arbejde på skolen. Større reparationer og vedligeholdelse er bestyrelsen med i koordinationen af.
- Vi har i bestyrelsen forsøgt at få gang i noget mere udvalgsarbejde, og det er til dels lykket, men ideen med udvalgene er også at udnytte de kompetencer forældre der ikke sidder i bestyrelsen har og på det punkt er der plads til forbedring, men vi arbejder på det.

Som I nok kan høre er bestyrelsens arbejde meget alsidigt og man får lov at bruge de kompetencer man har.

Tak til støtteforeningen

Til sidst vil jeg gerne sige tak til Støtteforeningen til Feldballe Friskole. Deres arbejde med at indsamle penge til skolen og den opmærksomhed der bliver skabt omkring Feldballe Friskole via støtteforeningens arrangementer er uvurderlig. I den forbindelse vil jeg lige gøre opmærksom på det årlige sponsorcykelløb 25. maj. det var en stor succes sidste år og det er rigtig sjovt at være med. I år bliver det også muligt som voksen at være med, hvis man har lyst til at løbe. Så skaf dig en sponsor eller flere og vær med 25. maj.

Tak til skolens ansatte

Jeg vil også gerne sige tak til skolens ansatte, ikke mindst til vores dygtige



Feldballe Friskole

og kompetente leder. Vi er i bestyrelsen rigtig glade for den måde han leder skolen på til daglig, ligesom han også i den nyligt overståede krisesituation har vist, at han formår at samle folk og få os alle til at føle os som en del af det samme fællesskab, selv om vi ser verden forskelligt.

Tak til bestyrelsen

Til allersidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i det år der gået. Jeg vil gerne især sige tak til Henrik, Trine og Peter, som udtræder af bestyrelsen. Både Henrik og Trine har været med fra starten, hvor vi havde virkelig mange møder og arbejdsweekender. Vi har haft utrolig stor glæde af Henriks kompetencer, hvad angår den økonomiske del af det at drive en skole. Han opdagede jo at der ikke fandtes en bog hvor man kunne læse sig til noget om friskole-økonomi, så nu har han skrevet en.... Han har lovet at han fortsat vil hjælpe til med sit økonomiske blik i den udstrækning skolen har brug for det.